

# Eindelijk positief nieuws uit de bouw

De geluiden over de Nederlandse economie worden langzaam positiever. Zelfs in branches waarin de klappen de afgelopen jaren het grootst waren, gloort licht aan het einde van de tunnel. Zo zeer dat ondernemers weer een eigen bedrijf durven starten.

Tekst: Orkun Akinci  
Foto's: Kees Bennema

OOSTERHOUT - Dit is een feel good verhaal over vier echte bouw-mensen die eind vorig jaar besloten om een nieuw bedrijf te beginnen. Gewoon, omdat ze de tijd er rijp voor achtten. Ergens niets bijzonders dus, maar aan de andere kant ook weer wel. Want hoe broos ook, het zegt iets over het economisch herstel. Het zijn dit soort verhalen waar we met zijn allen eindelijk weer een beetje blij van worden. Na jaren van sombere berichten over ontslagen, tegenvallende cijfers en omvallende bedrijven, is het prettig om uitgerend in de bouwsector nieuw leven te constateren.

Op het kantoor van Gorisse Bouw, want zo heet het bedrijf, is de stemming dan ook positief. De firma is terug van weggeweest en dat geeft de ondernemende burger moed. De naam van Gorisse gaat al bijna een eeuw over de tong in Oosterhout, maar het afgelopen jaar was hij van de aardbodem verdwenen. De broers Ad en Hans besloten in 2008, vlak voor de crisis, hun bouwbedrijf te verko-

pen aan Rasenberg Bouw. De bedrijfsnaam Gorisse bleef nog enkele jaren bestaan, totdat de nieuwe poot in januari 2013 ook in de naamstelling opging in het nieuwe moederbedrijf. Dat ironisch genoeg precies een jaar later failliet ging overigens, maar dat staat hier los van.

## Rentree

Nu het tij langzaam ten goede keert, is het tijd voor een rentree. Ad Gorisse: "Wij komen uit een echte aannemersfamilie. Opa was de plaatselijke timmerman bij de kloosters, onze vader bouwde met het bedrijf hele woonwijken en kerken. In de jaren zestig werd het bedrijf gesplitst en gingen vier broers apart verder. Uiteindelijk bleef onze vader over, in 1988 namen wij het van hem over. In onze hoogtijdagen hadden we vijftig man personeel. Totdat we ons afvroegen hoelang we het als controlfreaks nog konden volhouden. We verkochten ons bedrijf om ons op het ontwikkelen te richten. Je begrijpt dat het daar de afgelopen jaren niet echt van gekomen is, maar we hebben geluk gehad onze onderneming juist op tijd van de hand te hebben gedaan."

Renovatie en onderhoud  
Twee voormalige werknemers benaderden vorig jaar de broers om samen weer iets nieuws te beginnen. Eind 2013 werd Gorisse Bouw opgericht en nu al heeft het bedrijf veel opdrachten. "We richten ons voorlopig op renovatie en onderhoud", zegt Jacco Goudzwaard, een van de eigenaren.



Vlnr: Jacco Goudzwaard, Hans Gorisse, Ad Gorisse, Silvio Holterma.

"Daar is voldoende werk in, vooral bij corporaties. Huurders hebben ook hun standaarden. Een badkamer die aan vernieuwing toe is, of een slot dat moet worden vervangen. En natuurlijk moeten lege woningen worden opgeknapt voordat er nieuwe mensen in komen. Op deze werkzaamheden ligt voorlopig onze focus. Voor nieuwbouw is de tijd nog niet rijp." Het werk stapelt zich in hoog tempo op, niet in het minst doordat veel aannemers in de regio de afgelopen jaren failliet zijn gegaan. Zzp'ers en klussenbedrijven doen het momenteel goed. Maar wie grotere projecten van A tot Z aan één partij wil uitbesteden, is beperkt in zijn keuze. Silvio Holterman, de vierde compagnon: "Het perspectief is dusdanig goed, dat we op korte termijn vijf mensen aannemen. Dat is wel snel, ja. Dan zijn we dus met zijn negenen. We willen weer stap voor stap groeien, zonder al te gekke dingen te doen."

## Vooruitzichten

Nu is het nog opvallend dat mensen een bouwbedrijf beginnen, maar Hans Gorisse verwacht dat de komende tijd meer mensen dat zullen doen. Na jaren van ellende, lijkt de sector de ergste tijd daarmee achter zich te

## Bouwsector in vijf jaar enorm afgeslankt

Het aantal werknemers in de bouw is sinds het begin van de crisis met bijna veertig procent afgenomen. Volgens cijfers van Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, werken deze maand 103.322 mensen bij een bedrijf (zelfstandigen niet meegerekend). In januari 2009 waren dat er nog 169.101. Hoewel de cijfers ook over de afgelopen maanden nog geen echte kentering laten zien, is woordvoerder Theo

Scholte hoopvol gestemd over de komende jaren. "Er zijn wat positieve geluiden, het voorbeeld van Gorisse Bouw is er één van. De afname van de productie en het aantal werknemers gaat iets minder hard, maar de branche schrijft nog steeds minnetjes. De slechte tijd is dus niet nog voorbij. Maar het consumentenvertrouwen stijgt, dat is een belangrijke indicatie voor de toekomstige bouwproductie."

hebben gelaten. "De vooruitzichten lijken goed. Als de bouw echt aantrekt, zal het aantal bedrijven ongetwijfeld toenemen. Nu durven de meesten het nog niet, ook al omdat de banken niet meewerken. Je moet een groot deel nog met eigen middelen financieren, dat is vervelend." In de toekomst verwacht Gorisse Bouw behoorlijk te kunnen groeien, zegt Ad. "We starten met onderhoud en renovatie. Maar als de markt straks beter is, zullen we ook weer actief worden in nieuwbouw. En misschien

gaan we ook wel in eigen beheer ontwikkelen. Daarvoor bestaat nu nog te veel leegstand, maar de tijd zal er best weer een keer rijp voor worden. Met onze kennis uit het verleden kunnen wij veel. Aan oude klanten merken we dat ze het fijn vinden dat we er weer zijn. De Oosterhoutse wethouder Marcel Willemsen zei blij te zijn dat er weer een echt Oosterhouts aannemersbedrijf op de markt is. Het maakt op één of andere manier toch iets los. Dus we kunnen weer vol gas vooruit."



Het hoofdkantoor van Gorisse in Oosterhout.